



Ontmoetingskerk van Zevenhuizen - Moerkapelle

17 november 2024

EREDIENST

voorganger:	ds. L.M. Schermers uit Capelle aan den IJssel		
ouderling van dienst:	Dick van der Poort	bloemengroet:	Harry Ganzeveld
organist:	Herman Vos	camerabediening:	Kees Bukman
gastheer:	Hans van Rij	beamerdienst:	Martin Smit
lector:	Nelly van der Knaap		
koffieverzorging:	Tini Potuijt en Aria Wondergem		



In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer.

OM TE DELEN

1^e collecte: Voedselbank

Op de zondag waarop we de Maaltijd van de Heer vieren, zijn uw gaven bestemd voor de voedselbank. De Rotterdamse voedselbank verstrekt wekelijks ruim 6400 voedselpakketten aan gezinnen in Rotterdam en omstreken die een tijdelijk steuntje in de rug nodig hebben. Bij de Voedselbank werken alleen vrijwilligers en ook voor het voedsel wordt niet betaald. Maar er is wel geld nodig om de wekelijkse kosten te kunnen betalen, zoals brandstof, huisvesting, gas & elektra en verzekeringen. En die kosten moeten uit giften betaald worden. Zo kunnen wij met deze collecte meehelpen dat de duizenden gezinnen wekelijks hun voedselpakket krijgen. Altijd al nodig geweest en nu meer dan nodig, uw bijdrage hieraan.

2^e collecte: voor de kerk

OM MEE TE LEVEN

De bloemen gaan deze week naar een gemeentelid van de Ontmoetingskerk.

waardevol

Betrokkenheid van gemeenteleden die door omstandigheden niet of nauwelijks meer in de kerk komen. Maar toch dozen met levensmiddelen laten bezorgen bij de kerk voor de Voedselbank. Ontzettend bedankt en zo waardevol.

gedenken, troost en bemoediging

Dat mogen wij volgende week zondag met elkaar delen op de Eeuwigheidszondag. Hierin gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hun partners steken een gedachteniskaars aan. Daarnaast wordt door de ambtsdrager van dienst een gedachteniskaars aangestoken. Hiermee worden de niet bij name genoemde overledenen herdacht.

Na dit gedenken mogen de gemeenteleden, die dat willen, een lichtje aansteken voor degenen die zij willen gedenken.

Alle kaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars. Dat we mogen geloven dat God met Zijn Licht in ons hart schijnt en ons zo mag troosten en bemoedigen.

Twee weken geleden in de dienst van dominee Arend Noordam hebben we gelezen uit Marcus 12: 18-27; als we sterven, mogen we geloven dat de Hemel er voor ons is. En "want wanneer mensen uit de dood opstaan, zijn ze als engelen in de Hemel". Dat deze woorden uit de bijbel ons met vertrouwen laten kijken naar degenen die niet meer onder ons zijn en naar onze eigen Hoopvolle Toekomst.



Het is fijn dat dominee Annette Bosma voorgaat. Joram van Ketel speelt op de trombone en Wim Soede speelt op het orgel, mooi wat muziek met ons kan doen.

De kerkenraad wenst de nabestaanden met hun familie en de gemeenteleden een troostrijke en gezegende dienst toe.

OM TE VIEREN

'Neem, eet en drink'. Met deze vier eenvoudige woorden roept Jezus ons op om als gemeente 'tot Zijn gedachtenis' samen zijn maaltijd te gebruiken. De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit, jong en oud, evenals anderen die uit de Geest van Jezus willen leven om met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren tijdens de zondagmorgendienst. Zo vieren wij met elkaar onze verbondenheid in Christus vanuit de verwachting van en het verlangen naar Gods Koninkrijk in onze wereld, een rechtvaardige samenleving gebaseerd op naastenliefde en wederzijds respect.

De Maaltijd van de Heer vindt lopend plaats. De ouderling van dienst nodigt rij voor rij de gemeenteleden uit naar voren te lopen. U krijgt het brood op uw uitgestoken handpalm aange-reikt. De wijn staat klaar in kleine cupjes en u neemt die op uitnodiging van de diaken van de tafel.

Namens de kerkenraad, Nel van Veen

OM TE DELEN

Zondag is er ook de inzameling voor de Voedselbank. In de dienst, waarin we de Maaltijd van de Heer vieren, collecteren we voor de Voedselbank. Daarnaast zamelen we voor of na de dienst ook goederen in voor de Voedselbank. Met dit gebaar maken we zichtbaar hoe we als gemeente onze overvloed kunnen delen met anderen. De volgende producten zijn meer dan welkom:

groenten of fruit in blik of pot	maaltijdsoepen	pakjes zuurkool	olijfolie
tomatenblokjes in blik	vis in blik	koffie of thee	pastasauzen
spaghetti (volkoren)	zilvervliesrijst	couscous	macaroni

Namens de diaconie Gijs Esveldt

OM MEE TE VIEREN

Voor het online meevieren kunt u kijken op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2146-Gereformeerde-kerk-Zevenhuizen-Moerkapelle>.

Om vooruit te kijken

EREDIENST 24 november 9.30 uur

voorganger: ds. Annette Bosma
ouderling van dienst: Hanneke van Rij
organist: Wim Soede
gastvrouw: Marian Vooijs
lector: Erwin Hoekstra
koffieverzorging: Jan en Baukje Boersma

bloemengroet: Arie Termorshuizen
camerabediening: Hans van Rij
beamerdienst: Gijs Esveldt

1^e collecte: PKN Pastoraat - Met het oog op het einde
2^e collecte: voor de kerk

Het is deze zondag: Eeuwigheidszondag.



OM TE CONTACTEN

over pastorale zaken:

afspraken voor bezoek pastor contact met pastoraat en meldpunt bij overlijden:

Harry Ganzeveld

06-36261522

PastoraatGKZM@gmail.com

Ds. Annette Bosma

070-2144240

predikantontmoetingskerk@gmail.com

op vrijdag

over de zondagsbrief:

kopijsluiting donderdag 18.00 uur

Hanneke van Rij

0180-631067

mijvanrij@ziggo.nl

OM MEER TE LEZEN

Op onze website: <https://ontmoetingskerk-zevenhuizen.protestantsekerk.net> kunt u meer nieuws vinden zoals: komende kerkdiensten, orde van diensten, collecte-opbrengsten, verslagen, jaarrekeningen, beleid, mutaties ledenbestand, fotoalbums en nog veel meer.

Weet u dat er ook een facebookpagina is?

<https://www.facebook.com/Ontmoetingskerk-Zevenhuizen-105705201204752>

OM TE GENIETEN

